

דרעי נזה הוא אומר ?

"בחורי ישיבה לכל החיים זה רעיון שאי אפשר לחיות אתו (עפ"ל), בחורים לא יכולים, והחברה לא יכולה. התפקיד שלנו הוא ליצור את המסגרות, **לגבי הבנות אני חושב שאנחנו בדרך לפתרון** (שה' ישמור, מי יודע מה הוא יזום?..), לגבי הבנים יש לנו הרבה עבודה. אני עובד על זה קשה מאוד (מסכו!...), זה יהיה בהסכמה וזה יהיה הדרגתי, 'יהדות-התורה' תצפה מש"ס לתמוך ולחטוף את כל הביקורת, ובסוף יגידו שכופים עליהם את ההסדר **ויישארו בקואליציה**".

אריה דרעי בראיון עם העיתונאי נ. ברנע - טבת תשע"ג

שים לב! בכנסת הססק מכור מראש!

רוצה נכדים שומרי תורה? - אל תתן את קולך לבוגדים !!!

אלו ישי נזה הוא אומר ?

”ואני אמרתי לראש הממשלה בוא נמצא פתרונות מתאימים,
יש פה באמת שינוי משמעותי גם באקדמיה, גם בשירות האזרחי,
גם בנחל החרדי, בא נאפשר לזה להיבנות.”

”ברגע שילכו בדרך הנכונה והמתאימה אתה תראה שחלק
גדול מהציבור החרדי באחוזים כמו הציבור החילוני בעשור
הבא ישרת את המדינה הן בלימוד תורה הן בשירות צבאי
אזרחי (עפ"ל)”

ראיון לקול ישראל 5.7 למנ"י

שים לב! בכנסת הססך מכור מראש!

רוצה נכדים שומרי תורה? - אל תתן את קולך לבוגדים !!!

אטיאס נזה הוא אומר ?

”וצריך בסוף דבר אחד, מאוד חשוב לדעת שהחברה עוברת תהליכים ושינויים אבל צריך לעשות אותם בצורה מדורגת ולא בצורה שמכופפים ברזל ושוברים אותו”.

”הממשלה קבלה החלטה ששישים אחוז מהעולם החרדי שנמצאים בעולם של תורתו אומנותו יכנסו לצבא או לשירות אזרחי... וש"ס לא שברה עליה את הכלים”

ראיון להגל"צ לאחר פירוק ועדת פלסנר.

שים לב! כאן פרטקציה, הבן שפך הולך
 עם השישים אחוזים!...

עצם הגיוס לעולם לא יעלה עוד על שולחן הדיונים בכנסת, הנידון יהיה רק
מי ילך לצבא, הבן שלי או הבן שלך... - אל תתן להם כח

אייכלר מזה הוא אומר ?

"בכל הדורות זה מה שרצינו, רצינו כאלה שיושבים ולומדים תורה שיוכלו ללמוד תורה, ויש אלפים רבים בעוונותינו שלא מסוגלים ללמוד תורה שילכו לעשות משהו (שיסיפו סוף קצת אף עוונותינו) מועיל לבטחון".
הידד! סוף סוף כיינו!
ראיון קול ישראל 8.7 למנב'

ליצמן מזה הוא אומר ?

"מי שרוצה ללמוד שילמד ומי שלא רוצה הוא משתמט גם בציבור החרדי וגם בציבור החילוני שיקחו אותו שיעשו אתו מה שרוצים"
ראיון לגל"צ 3.5 למנב'

סליחה כבוד רב, אפשר גם לעשות אותנו אחלם-שבת בללם שבואי לאו לומא?..

רוצה נכדים שומרי תורה? - אל תתן את קולך לבוגדים !!!

גפני נזה הוא אומר ?

"אני בעד גיוס חרדים, בשביל ללמוד תורה צריך הרבה כוחות, חלק גדול לא יכול את זה, יש היום אלפים שהולכים לעבוד, הולכים לצבא, התחילו תהליכים בכמויות בלתי רגילות, הממשלה עמדה ביעדי הגיוס של החרדים בשנים האחרונות... **אם הייתי ראש הממשלה** (חמודי, תשכח מזה!...) הייתי קובע בחקיקה **שמי שלומד באמת** הוא משרת את עם ישראל, וכל השאר מגוייסים למסגרות השונות" ... "פאבל פוליטי" שהתקיים במרכז הבינתחומי בהרצליה, ט"ז חשוון תשע"ג (סליחה, האם זה היה בהפרדה מליאה?..)

האם יש כזכא מד-בדיקה למי שלומד, אם זה באמת או לא הכאש-ישיבה
 יח"ט... ומה יקרה עם מי שאינו קרוב של הכאש ישיבה???

רוצה נכדים שומרי תורה? - אל תתן את קולך לבוגדים !!!